



PØSEN

Nyt fra ledelsen
8.a's Ærøbilleder
Motionsdagsboller
Fyllatur med 7.b
Keramikkunst
Gelli Plates monotypy
10. kl. på introtur
Akrylmalerier
Jacob Fuglsang visit
Madkundskab
Naturkunst
Læselyst
9. årgang i Kbh.
Baggy bux
Farvestrålende keramik
Nye lærere
- og farvel til andre
Bibliobitterne
Mooncar racing
Børnehaveklasserne
Boganmeldelser
Opslagstavlen



Marstal Skole

Oktober 2023

Kære læsere af Pøsen

Efter nogle sommerlige måneder viser vejret efterhånden efterårstegn, og om ikke mange dage er det blevet efterårsferie.

Vi er kommet godt i gang med skoleåret. Som altid sker der meget i skolehverdagen, og I kan i dette nummer af Pøsen bl.a. læse om Mooncar racing i SFO'en, kreationer i billedkunst og nye ansatte på skolen. Samt dem vi har sagt farvel til.

På Marstal Skole er efteråret som altid lejrskoletid, og siden sommerferien har vores 10. klasse været på intro tur på Fyn, hvor teambuilding, fællesskab og gode oplevelser var på programmet. Senere venter en kulturtur til Aarhus, samt en skolerejse til Berlin.

Vores 9. klasser har traditionen tro været i København, hvor de bl.a. har besøgt Politimuseet, Folketinget, Tivoli og Statens Museum for Kunst. En tur med kulturel læring og mange gode fælles oplevelser.

8.b har været afsted med skonnerten Fylla, en altid rigtig værdifuld oplevelse på havet, som styrker klassefællesskabet. 8.A skal også afsted med Fylla, men først i det nye år.

På skolen er vi blevet rigtig glade for de nye legefaciliteter i forbindelse med SFO'en. De er til stor glæde for særligt de yngre elever, og de bruges flittigt.

På fredag, dagen inden efterårsferien, afholder vi som altid den årlige moti-
onsdag. En god dag hvor bevægelse er i fokus. Og når dagen slutter – ja så er det efterårsferie.

Rigtig god læselyst og god efterårsferie

Karsten Solberg
Skoleleder Marstal Skole



Minors Hjem - projekt i 8.a

Så! Nu ved du, hvad du skal den ene dag i efterårsferien...

Vi i 8.a på Marstal Skole har arbejdet med produkter til projektopgave i et stykke tid nu som en form for øvelse, når vi skal til prøve i det i 9. klasse. Vi har været kreative og har valgt at male noget der symboliserer, hvad der er vores Ærø og hvad der betyder noget for os. Vores værker bliver udstillet på Minors Hjem.

Der er fernisering med gratis adgang fredag den 13/10 fra kl. 16-18 på Minors Hjem, Teglgade 11 i Marstal.

Efterfølgende er der åbent hver dag fra kl. 12-17 i efterårsferien, med entre på 15 kr. for voksne. Børn under 18 år kommer gratis ind.



Er I klar til SK♥LERNES MOTIONS DAG?



Det er eleverne fra 6.b helt sikkert. De har nemlig været i gang med at bage, så de er klar med deres lækre hjemmebagte boller til jeres morgenmadshygge inden vi skal i gang med motionsdagen.

**Vi håber, I alle får en
hyggelig morgen med
fælles morgenmad
og en rigtig
dejlig og sjov
Skolernes Motionsdag
2023**



Lidt stemningsbilleder fra sidste skoledag inden sommerferien



Fylla er faget - biodiversitet i havet

En tirsdag morgen stævnedes 7.b ud med Fylla for at undersøge, hvordan det står til med havbunden i det sydfynske. Det var GeoPark Sydfyn og Hovedet i Havet, som inviterede til undervisning på havet. Vi skulle bl.a. lave vandprøver i forskellige dybder, hvor der skulle måles iltindhold, salinitet og temperatur. Mudderprøven fra havbunden skulle lugtes og kigges igennem. Der var ikke meget liv i den prøve,

faktisk kun en enkelt frynseorm. Efterfølgende skulle der sorteres tang og dyr fra en bundprøve lidt ud for Ristinge. Her var der lidt mere og forskelligt liv på bunden, bl.a. mange søstjerner og enkelte små fisk. Det var en dejlig og lærerig tur, som vi håber på bliver et tilbud til andre klasser fremover!



Monsterskåle og keramikkatte



Vores 3.b havde begyndte før sommerferien på at lave sjove monsterskåle og søde keramikkatte. Her ser I lidt billeder fra timerne, hvor der var travlhed med at dekorere alle de fine ting samt billeder af nogle af de færdige ting.



GELLI PLATES

En af de nye ting, vi har købt ind i billedkunst er Gelli Plates, der bruges til monotypy. Gelli Plates er små tykke "geleplader" lavet af silikone, pladerne er nemme at arbejde med, og man kan hurtigt få lavet nogle flotte tryk.

5.a og 5.b var de første til at afprøve pladerne. Der blev brugt en masse forskellige blade fra forskellige planter samt forskellige ting som bobleplast og bølgepap til skabeloner. Her ser I nogle af de mange tryk klasserne fik lavet.



INTROTUR i 10.a

Traditionen tro tager 10. årgang på en rystesammentur i starten af skoleåret. En del af tiden gik blandt andet med fangst af krabber og rejer på lavt vand i solens varme stråler. Kreative elever pillede verdens mindste rejer og lavede de skønneste små hapsere, som blev spist inden hotdogs og bålpandekager - tilsat lejrbaalsstemning, guitarhygge og sang.



1. klasser malerier fra 5. klasser

De nuværende 6. klasser har inden sommerferien arbejdet med akrylmaleri med sort baggrund på lærred.



De fik forskellige historieoplæg til inspiration blandt andet ”To som hænger sammen”



Visit from Jacob Fuglsang Mikkelsen

Two weeks ago, the 8th graders had Jacob Fuglsang Mikkelsen as a guest speaker. He came in and told us about his story, and how he built Ærø Magics. He told us about how he moved a lot when he was a kid and how he became the couch of Ærø magics. He also lived in the US and how he was a DJ and performed at the top of the empire state building. He was a DJ while he was in high school.

We think that it was good to have a guest to come and talk about his life and experiences and how things changed him.

Written by Alfie, Alberte C. and Hiba



Jacob Fuglsang
Mikkelsen



LÆKKER BRUNCH-BUFFET FRA 6.B



På 6.b's fagdag i madkundskab blev der lavet dejlig brunch-buffet bestående af æggemuffins, bagte horn, knækbrød, yoghurt med hjemmelavet mysli og lækre bananpandekager.

Her venter holdet på gæster – nemlig resten af klassen, der var inviteret.

NÆSTE NUMMER AF SKOLEBLADET

Kommer lige inden vi går på juleferie. Men allerede nu, må I gerne tænke over, om I mon ikke laver noget spændende i jeres klasse, som hele skolen skal se og/eller læse om. Vil I have noget med i næste udgave af Pøsen, så send det som en

besked på [Aula](#), snak med jeres lærer eller henvend jer til Lilian Mikkelsen.



**HUSK
HUSK
HUSK**

Deadline er
fredag
1. december kl. 15

Kunst

Vores nuværende 6.a lavede billedkunst i naturen inden sommerferien, da de var 5.a. De fik lavet en række forskellige kunstværker. Som I kan se, er det desværre ikke kun naturligt forekommende ting, der blev fundet, men det hele blev brugt, til at skabe en række meget forskellige billeder.



Kunst

9. årgang i København

9. årgang har været på tur til København, og de fik set en masse spændende steder, blandt andet Folketinget, som I ser her og Amalienborg, som I kan se bag på bladet.



LÆSELYST 8.b har på en fagdag i dansk arbejdet med læse-lyst. Det er der kommet 10 flotte fotografier ud af.



**SE DERES FOTOGRAFIER
PÅ SKOLEBIBLIOTEKET**

Baggy bux

I Håndværk-Design har 6. årgang virkelig fået prøvet deres symaskinekørekort og kreative hjerne af. De har syet bukser i mange forskellige udgaver, nemlig: Pyjamasbukser og -shorts, blå bukser, lyse bukser, hyggebukser og baggy bukser.



Hvad laver du og din klasse i Håndværk-Design?
Skriv, fortæl, tag billeder og send til skolebladet.

FARVESTRÅLENDE

KERAMIK

4.a har arbejdet med at forme forskellige ting i ler, og derefter arbejdet med at glaser deres ting med penselglasur. Klassen har fået lavet en masse fantasifulde væsner og sjove ansigter.



Der er også blevet modelleret nogle små, fine og farvestrålende skåle.



I har sikkert lagt mærke til, at der er kommet flere nye lærere på skolen. Her får I en præsentation fra hver af dem. Vi ønsker samtidig alle de nyansatte

VELKOMMEN TIL MARSTAL SKOLE

Jeg hedder **JAKOB MØLLER** er 65 år og har arbejdet på Marstal Skole siden 2021. Først som tilkalddevikar, hvor jeg især var i de mindre klasser. Nu er jeg i Team 10 hvor jeg underviser i fysik/kemi og naturfag. Jeg har derudover nogle timer i 9. klasse hvor jeg hjælper Leif og Jakob Jepsen med de elever der har brug for ekstra matematik.



Privat er jeg gift med Rie. Vi har to børn Jeppe på 23 år og Maja på 27 år. Min ældste datter Anne er 39 år. Hun har to børn, så jeg er også bedstefar til Benny og Olga.

I min fritid spiller jeg golf og dart. Jeg sejler og elsker at køre landet tyndt i vores autocamper.

Tak til alle både børn, unge og voksne for at tage godt imod mig. Marstal skole kan noget 😊

Jeg hedder **VIVI SCHUNK**, og vil starte med at fortælle, at jeg er meget glad for at være blevet en del af Marstal Skole. Jeg er klasselærer i nuværende 2.b her på Marstal Skole og overtog dem faktisk allerede før sommerferien. Jeg underviser 2. b i dansk, engelsk og billedkunst. Jeg har tidligere undervist på Amager Fælled Skole i København og primært haft udskolingen. Det er en dejlig og ny udfordring for mig at have indskolingsbørn, og er glad for at tilegne mig ny inspiration og viden til mit lærerliv.

Jeg bor på Ærø sammen med min mand Peter, og vi var egentlig bare på ”pitstop” her på Ærø i sommeren 2020, blev totalt forelskede i øen, købte et hus samme sommer og hverdagen er nu her på denne skønne ø. Her keder man sig aldrig og jeg kan dyrke mine interesser som løb, cykling, vand, udeliv, og strik i lange baner.





Jeg hedder **HELLE BÆKGAARD JØRGENSEN** og er 38 år. Jeg er ny lærer på Marstal skole. Jeg er i både 7. og 8. og 9. klasse. Jeg er født og opvokset på Ærø, men har de sidste 17 år boet i Jylland. Nu er jeg tilbage på øen, hvor jeg glæder mig til at være en del af Marstal Skole. Jeg brænder for at være sammen med de unge mennesker, se dem udvikle sig og hjælpe dem godt videre på deres dannelsesrejse.



Mit navn er **JESPER TONNESEN**. Jeg er tilflyttet fra København sammen med min familie sidste efterår. Jeg er oprindeligt uddannet skolelærer, men har befundet mig i det socialpædagogiske de meste af min karriere. Jeg underviser fortrinsvist i matematik, hvor jeg pt. har støttefunktion i 7.klasserne og er matematiklærer hos de ældste elever i ressourceklassen.

Jeg fordriver fritiden med at lege og opleve med min familie og så dyrker jeg meget musikken: at lytte, spille, producere, gå til koncert og selv spille live i bands.



Mit navn er **LINE RIISE** og jeg kommer her fra Ærø. Jeg er nyuddannet lærer i fagene dansk, engelsk og idræt. Jeg har de sidste mange år boet rundt omkring i det danske land, og er nu vendt hjem til min dejlige fødeø.

Jeg underviser i idræt i 1., 9. og 10. klasse, historie i 9.B og så er jeg en masse i 5. klasserne.

Når jeg ikke er på skolen, så lytter jeg til podcast, går og løber ture og så er jeg træner på RSI Dans. Bonus info: jeg er engang vundet Ærø mesterskaberne i bordtennis - mon I tør udfordre mig? ;)





Jeg hedder **ANN SOFIE MOSE HANSEN** og er 34 år. Jeg har arbejdet som lærer i snart 10 år, først på en folkeskole i Vissenbjerg og senere på et skole/behandlingsstilbud for børn samt unge med psykiske lidelser. Jeg er meget glad for at være vendt hjem til Ærø igen, da jeg elsker naturen, lange gåture og den helt særlige imødekommenhed, som jeg oplever her på øen. Jeg glæder mig til en masse spændende udfordringer her på Marstal Skole. Jeg underviser i engelsk, kristendom, billedkunst og idræt, og så har jeg dansk i 1.a, hvor jeg også er klasselærer.



Mit navn er **HANNE MEYER SØRENSEN**.

Jeg er oprindeligt ude fra Ommel, så har været elev på Marstal Skole, det er sjovt at genkende nogle af tingene fra min egen skoletid. Faktisk har jeg været med til at lave en af galionsfigurerne, der hænger ude i aulaen, det synes jeg er ret hyggeligt. Jeg flyttede fra Ærø som 17-årig, og har ikke boet her siden, så det er blevet til 34 år som eksil-ærøbo. Jeg har dog været på besøg i alle ferier, da min familie bor her. Det føles rigtig godt at være tilbage.

Frem til sommerferien var jeg en ansat på en skole lidt udenfor Korsør, der har jeg undervist de sidste 23 år.

Rigtig mange af mine timer har jeg i 6.B, da jeg underviser dem i dansk, engelsk, historie og kristendom. I parallelklassen underviser jeg i historie og kristendom. Ud over 6. årgang, så har jeg også fornøjelsen af at undervise 10. klasse i engelsk samt have et par støttetimer i dansk.

Jeg er temmelig anglofil efter at have boet i England. Jeg elsker at komme tilbage til landet, og London er min yndlingsby. I min fritid holder jeg af at være sammen med min familie, mine venner, gå til koncerter og besøge museer samt hygge med god mad. Jeg holder også meget af at læse, og så kan jeg ret godt lide boligindretningsprogrammer.

Lige nu lejer jeg min kusines sommerhus, men drømmer om at købe et lille hus i Marstal, jeg kan gå og hygge med at indrette.





Jeg hedder **HEINE DIETZ**, er 43 år og fra Marstal Ærø.

Jeg har arbejdet som lærer siden 2016 henholdsvis 4 år i København og den resterende tid på Sydfyn og øerne. Jeg flyttede med min familie til Tåsinge i 2020 under corona-pandemien efter 17 år i København, da vi trængte til lidt flotte, rolige naturomgivelser tæt på livet.

Er oprindeligt uddannet akademiker men valgte i 2019, at starte læreruddannelsen og er uddannet i fagene Matematik, Engelsk og samfundsfag. Jeg glæder mig utrolig meget til arbejdet, de nye kollegaer samt oplevelsen med at møde og

undervise de unge her på min gamle folkeskole:)



🍁 Farvel og mange tak 🍁

Siden I fik sidste skoleblad, er der tre lærere, der er stoppet hos os.

Vi takker for den tid, vi havde glæde af dem og deres kunnen, og ønsker alt godt fremover.



Lene Jakobsen



Finn Sander



Camilla Walther Bruhn



**TAK for jer
og
alt godt
fremover!**





BIBLIOBITTERNE

hjulpet hjem af 3.a og 3.b

3.a og 3.b har i dag været på besøg på "Det store bibliotek" i Prinsensgade. Udstyret med Ipad's og godt samarbejde lykkedes det dem at hjælpe Bibliobitterne med at finde hjem til deres planet. Undervejs i missionen skulle man lave regnbuer af billedbøger, finde en gyselig bog, scanne mærker, gemt rundt i børneafdelingen, samt mange andre missioner. Vi sluttede besøget af med at få et lånerkort, hvis man havde fået lov af sine forældre. Det var der heldigvis rigtig mange af børnene, der havde, så de gik glade hjem til weekend med gode bøger og spil, som de kan hygge sig med.

Hilsen Kirsten, Mona og Mette



HUSK
Smut ind og lån
bøger på
Folkebiblioteket.
Der er åbent
hver dag i hele
efterårsferien
-også når der er
"lukket".



MOONCAR RACING

De verdensberømte SFO-Mesterskaber i Mooncar-Racing startede i uge 36 med indledende kvalifikationsrunder, hvor alle børn kunne tilmelde sig, og ca. 60 børn deltog. Ugen efter blev finalen afholdt med de ti bedste børn fra ugen før, dog var der mandefald så kun 5 børn deltog dog med stor støtte fra alle børn og voksne på sidelinjen.

De 5 finalister kørte alle indenfor 25 sek. af hinanden og det var et super-spændende race.

På en 5. plads kom Mathias fra 2. klasse, nr. 4. blev Kasper fra 0. klasse. Superflot af de to. På en 3. pladsen kom Otto fra 3. klasse, og på en flot 2. plads Albert fra 0. klasse og på en stærk 1. plads Emil fra 3. klasse.



På tur med Børnehaveklasserne

Børnehaveklasserne er kommet godt fra start, vi nyder at gå ture sammen hver fredag. Her er der mulighed for at lære hinanden at kende på kryds og tværs af årgangen. Vi har blandt andet været på Søfartsmuseets Martha og Græsvænge legeplads.



NYT FRA SKOLEBIBLIOTEKET!

To af vores mange lånere – Jakob & Jonas fra 5.a - har begge lånt og læst en bog om Elliot og vennen Leo. Her har I deres anmeldelser.

Bøgerne kan selvfølgelig lånes på skolebiblioteket.

Bog anmeldelse – ”Elliot starter til fodbold”, af: Daniel Zimakoff og Lars Horneman

Elliot starter til fodbold sammen med sin ven Leo. Kalle er også Leos bedste ven, men han interesserer sig ikke så meget for fodbold. Kalle og Leo har en bedstemordag, hvor de hygger.

Der er træning. Elliot og Leo skal spille kamp, men den ligger midt i bedstemordagen, så Kalle bliver lidt sur og bedstemordagen bliver aflyst.

Kalle kommer og ser dem spille og de rykker bedstemordagen til en anden dag.

Jeg synes, bogen er god – særligt for dem, der elsker fodbold. Indimellem er der nemlig forskelligt fodboldfakta f.eks. om fodboldstøvlens historie og om indretning af et klubhus.

Jakob 5.a



Bog anmeldelse – ”Elliot på træningslejr”, af: Daniel Zimakoff og Lars Horneman

Elliot og Leo er taget på træningslejr sammen med deres fodboldhold. Elliot slår sin fod og er lige ved at tage hjem, men hans mor får ham overtalt til at blive.

Holdet skal til turnering og de vinder det hele.

Hvis man kan lide fodbold, så tag denne bog – den er god.

Jonas 5.a



OPSLAGSTAVLEN



10. klasse på Instagram



Hvis I har lyst til at følge 10. klasses eventyr, bedrifter og daglig/faglig undervisning, så vil det glæde os at få flere følgere på Instagram. Vi hedder:


10klasseaeroe



HUSK HUSK HUSK

Efter efterårsferien kan I kun handle i kantinen med Skolepenge-betalingskort

HUSK HUSK HUSK



Vi ses igen
mandag
d. 23. oktober

Rigtig god
efterårsferie